

**SALATIGA ZENDING vanaf 1851, dus 172 JAAR JONG!**Uitgebreide informatie op de website: [www.salatiga-zending.nl](http://www.salatiga-zending.nl)**“Maka sejauh timur dari barat, begitu jaupun dibuangNja segala salah daripada kita”****“Zo ver het Oosten verwijderd is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons”***Mazmur-Psalm 103:12*

## De vrijheid om te getuigen van het geloof

Wanneer we de kranten lezen, het nieuws volgen en regelmatig naar politici luisteren, dan is er veel aan de hand in Nederland. Stel je eens voor dat je als buitenstaander met al deze berichten geconfronteerd zou worden, dan zou je denken dat Nederland een beroerd land is om in te wonen, nee daar kun je maar beter niet leven. Toch is de ervaring van veel Nederlanders dat ons land een prima land is om in te wonen en om in te leven. De welvaart is groot, zeker in vergelijking met andere landen. Ja, er zijn ook problemen, mensen die niet of nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En er zijn mensen/jongeren met geestelijke en/of psychische nood. Tegelijk is de Nederlander binnen de top 10 EU-landen het rijkst. En er is geen ander top 10 EU-land waar de rijkdom zo goed is verdeeld. En wanneer we kijken naar de ruimte die mensen krijgen om hun geloof te belijden en te beleven, dan komt Nederland er ook heel goed van af. Omroepen, scholen, kranten en politieke partijen, allemaal gebaseerd op het Christelijk geloof, hebben veel ruimte in ons land gekregen.

**De vrijheid om te getuigen van het geloof in de Here Jezus is hier een groot goed. Het is de vraag of wij wel voldoende en vaak genoeg van dit voorrecht gebruik maken.**

In Handelingen 1:8 zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen dat ze Zijn getuigen zullen zijn. Het vloeide voort uit het vervuld raken met de Heilige Geest, het getuigen ging vanzelf. In Handelingen 4 wordt de apostelen door het Joodse Sanhedrin met nadruk bevolen niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden hierop dat zij niet kunnen nalaten te spreken over wat zij gezien en gehoord hebben. Ze waren enthousiaste getuigen.



In Nederland is het nog steeds vrij om te getuigen van het geloof in de Here Jezus, in Indonesië ligt dat een stuk gecompliceerder. Indonesië is het grootste moslim land van de wereld. Gelukkig zijn daar ook kerken en scholen waar het mogelijk is het christelijk geloof uit te dragen, getuigen te zijn

van het geloof in Jezus Christus. Vandaar dat wij als Salatiga Zending gezinnen, een aantal scholen, enkele theologie studenten en een aantal predikanten ondersteunen om levende getuigen te zijn. En door uw gebed en bijdrage werkt u hieraan mee. Reden tot dankbaarheid.

**Gjalt de Haan**

## Situatie op Midden-Java

*Update  
Krisnadhi*



Krisnadhi is een medewerker van Stichting Sion in Salatiga. Hij verzorgt nu -i.p.v. Debora Suparni- de update van de situatie op Midden-Java en geeft ons informatie over het wel en wee van de sponsorkinderen daar ter plaatse.

*Shalom*

Yayasan Sion Salatiga heeft zich gericht -van mei tot augustus- op het duidelijk in kaart brengen van de resultaten van zorg en ondersteuning. Met deze behaalde resultaten kunnen wij de prestaties van het Adoptieprogramma goed evalueren. Het Adoptieteam heeft zich gericht op de impact van het Adoptieprogramma, de dienstverlening en suggesties voor toekomstige activiteiten.

Wij hebben de kinderen betrokken bij de evaluatie van het Adoptieprogramma d.m.v. een vragenlijst. Daarin konden zij tevens suggesties voor programma's doen.



- Welke programma's zijn er in Yayasan Sion Salatiga?
- Wat is volgens jou het doel van dit adoptieprogramma voor jou?
- Wat vind je van het adoptieprogramma en de diensten tot nu toe?
- Welke andere activiteiten/programma's zou het adoptieteam moeten organiseren om de kinderen te helpen zich meer te ontwikkelen?

Nadat ze samen de vragenlijst hadden ingevuld, kregen de kinderen uitleg over de programma's en activiteiten van Yayasan Sion Salatiga door middel van een presentatie van mevrouw Debora Suparni en was er een vraag-en-antwoordsessie waar de kinderen vragen konden stellen over de Sion Salatiga Stichting.



## Wat doet Yayasan Sion Salatiga?

1. We houden een adoptieprogramma bijeenkomst in het servicegebied van Yayasan Sion Salatiga, bij het uitdelen van donaties geven we altijd een presentatie over het belang dat elk kind zijn studie goed afmaakt.
2. We introduceren ook de diensten van de Sion Foundation bij andere eenheden, bijvoorbeeld het mobiele kliniek programma en Yayasan Sion Salatiga scholen, zodat zij het belang begrijpen van met elkaar samenwerken om complexe problemen op te lossen.
3. We zorgen voor capaciteitsopbouw die belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld hoe zich goed voor te bereiden op de toekomst. Dat gaat dan over kinderen die afstuderen aan de middelbare school, ze kunnen daarna werk zoeken of verder studeren, b.v. beroepsopleiding volgen; kinderen leren om verstandig om te gaan met tijd om te studeren en te spelen, omdat ze na de pandemie veel tijd doorbrengen met gadgets (het thema wordt aangepast aan de leeftijd van het kind).
4. We volgen de ontwikkeling van kinderen door middel van schoolrapporten.
5. We bezoeken regio's om de ouders van de kinderen te ontmoeten, zodat zij hun kinderen kunnen begeleiden bij het leren.
6. We gaan samen Kerstmis vieren 

Deze activiteiten (vragenlijst en info uitwisselen) zijn al uitgevoerd in verschillende ondersteunde gebieden zoals Wonorejo, Salatiga en omgeving, en Getasan en omgeving. Deze werkzaamheden zullen we ook uitvoeren in Blora, Bojonegoro en andere ondersteunde gebieden. Bidt alstublieft voor deze activiteiten, zodat ze voor ons een middel kunnen zijn om een nog betere dienst te bewijzen.

Naast deze activiteiten richten we ons ook nog steeds op het versturen van ingezamelde brieven over de ontwikkeling van kinderen. Hopelijk kunnen deze brieven snel door de sponsors ontvangen worden en kunnen ze een middel zijn om te communiceren en zegeningen te delen met de sponsors daar. Mogen we in staat zijn om al deze diensten goed uit te voeren en dat we zo tot zegen zijn voor ons allemaal.

**Hartelijke groeten,  
Krisnadhi, Sion Staff**

## Praktische hulp: nieuw 'gazon'!

Van Debora Suparni kregen we het volgende bericht:

Dit jaar (2023) gaat Sion Foundation christelijk onderwijs, een speelgroep en een kleuterschool openen in de buurt van Getasan, vlakbij onze scholen van Junior High School (school voor voortgezet onderwijs) en Vocational School (beroepsonderwijs). De reden hiervoor is dat er geen christelijke kleuterschool in dat gebied is, daarom moeten onze kinderen naar een moslimschool. Maar wij willen onze jonge generatie graag van jongs af aan christelijke waarden meegeven.

De school biedt ook dagopvang omdat veel jonge ouders werken. Veel jonge ouders stoppen met hun werk als er geen steun is van familie, b.v. grootouders, om voor hun kinderen te zorgen. Daarom openen we een dagopvang om de ouders te helpen. De schooltijden zijn van 07.00 tot 12.00 uur.



Het schoolgebouw is inmiddels gebouwd en heeft een hal, keuken en badkamers. Daarnaast wilden we zorgen voor een veilige speelplaats, we hadden hiervoor imitatiegras en ook beveiligingscamera's nodig. We wilden eveneens een ruimte bouwen voor ouders die op hun kinderen wachten. De beveiligingscamera's hebben we aan kunnen schaffen. Wij hebben de Stichting Salatiga Zending gevraagd, om ons te ondersteunen bij de aanschaf van het imitatiegras. Dit is gebeurd, we hebben jullie donatie ontvangen en inmiddels het imitatiegras aangeschaft. Hartelijk dank voor jullie bijdrage! Op de foto's is te zien hoe onze kinderen en leerkrachten genieten.

**Gods Zegen toegewenst.**

**Hartelijke groeten, Debora Suparni**



### **Kinderen kansen bieden door sponsoring**

In onze nieuwsbrief besteden we elke keer weer aandacht aan kind sponsoring. Dat uw hulp een groot verschil maakt blijkt uit onderstaande verhalen, die wij graag met u willen delen.

## *Fide Israël*

Hallo allemaal, de beste wensen voor u en jullie allemaal. Mijn naam is Fide Israël. Ik woon in Getas, Semarang met mijn ouders en een oudere broer. Mijn vader heet Bambang Santosa Israel, hij is een gepensioneerde leraar. Mijn moeder heet Dyah Nurwiyanti, zij is een medewerker van de Stichting en mijn zus heet Gratia Israel.



Nadat ik mijn middelbare schooldiploma had gehaald, besloot ik aan de SWCU (Satya Wacana Christian University, een particuliere Christelijke universiteit) te gaan studeren aan de faculteit/ afdeling Voedingswetenschappen. Op dit moment ben ik nog steeds bezig met het voorbereiden van alle benodigdheden voor de lessen (colleges). Ik ben erg dankbaar dat ik via dit programma aan het Scholarship Program ben begonnen. Ik kon -met de ondersteuning van sponsor- naar het voortgezet hoger onderwijs gaan, ik kon apparatuur en boeken aanschaffen en colleges volgen. Ik ben dankbaar voor alle hulp die de sponsor me heeft gegeven.



# Herlita Ayu Nathalia

Even voorstellen: mijn naam is Herlita Ayu Nathalia. Ik woon samen met mijn ouders; mijn vader, Pungkas Sungkowo, en mijn moeder, Sulamine. Ik heb ook een jongere broer, Ananda, zoon van Januar Agepeva. Ik woon in het gehucht Wonorejo, regentschap Semarang. Om in de dagelijkse behoeften te voorzien opende vader een werkplaats aan huis, een kleine werkplaats waarmee hij in zijn levensonderhoud voorziet. Moeder helpt ook mee aan de gezinseconomie door de verkoop van vruchtensap, moeder verkoopt ook thuis.

Sinds kort ben ik begonnen aan de SMK (Beroepsschool) Bagimu Negeriku en ik heb als hoofdvak Culinair, dus mag ik mij richten op de 'kookkunst'! Inmiddels ben ik me aan het aanpassen aan een nieuwe school, omgeving, vrienden en een nieuwe leraar. Op dit moment woon ik in een slaapzaal die de school beschikbaar stelt voor studenten. Ik leer zelfstandig te leven in een slaapzaal met strenge regels en een hoge discipline, samen met de moeder van het hostel en mijn klasgenoten.



Ik ben God erg dankbaar omdat ik hulp heb gekregen van sponsors om mijn opleiding te betalen. Dit studiebeursprogramma is erg nuttig, want mijn ouders hoeven minder in mijn behoeften te voorzien terwijl ik op school zit. Dat is voor hen echt een verlichting en een grote zorg minder. Ik ben erg dankbaar voor de hulp die ik tot nu toe heb gekregen. Moge God de sponsors zegenen.

## Een briefje schrijven naar uw sponsorkind? Erg leuk!

Wilt u de brief dan in het Engels schrijven en met de naam en het nummer van het sponsorkind. Daar wordt uw brief vertaald in de Bahasa Indonesia.

## sturen naar:

Kantor "Sion"  
Jl. Letjen Sukowati 74  
50724 SALATIGA JATENG  
INDONESIA

# Kind sponsoring

Wij zijn erg dankbaar voor uw betrokkenheid bij de mensen / kinderen op Java. Hierdoor kunnen ze naar school en toekomstplannen maken!

Hoe werkt kind sponsoring? Door iedere maand een bijdrage van €20, krijgen deze kinderen o.a. de mogelijkheid om te studeren. Van het sponsorkind ontvangt u 2x per jaar bericht. Met Kerst vaak een foto en in de maand juli/augustus een bericht over de schoolresultaten. Mocht u nog mensen in uw omgeving kennen die ook steun willen bieden aan deze kinderen wat zo ontzettend hard nodig is, kan men de bon, die achterop te vinden is, invullen en/of informatie vinden op onze website.

Deze kinderen hebben uw hulp nodig en wij zijn dan ook dankbaar dat er al heel veel mensen

betrokken zijn. Samen kunnen we een toekomst geven aan de kinderen en een kans om ze uit armoede te laten groeien.

## Schenken

Naast sponsoren of doneren is het mogelijk een eenmalige schenking aan de Stichting Salatiga Zending te doen. Deze giften worden onder andere gebruikt voor onderstaande projecten (A t/m I). Ook hier zijn we heel blij mee. Omdat de Belastingdienst de stichting een ANBI-status heeft toegekend, is het mogelijk een deel van uw schenking terug te ontvangen.

Schenken kunnen worden overgemaakt t.n.v. Stichting Salatiga Zending op rekeningnummer Bank ING: NL35INGB0000084653.

---

### Info en vragen over kind sponsoring

Y. Roest | Marwei 20 | 8508 RC Delfstrahuizen  
E-mail [ypie32@gmail.com](mailto:ypie32@gmail.com) | Tel. 06 21 32 53 72

## Overzicht van de projecten die wij steunen

<b>A.</b>	Adoptie / Kind sponsoring		<b>F.</b>	Sanitair	€100
<b>B.</b>	Kerkbouw	€ 100	<b>G.</b>	Onderhoud	€ 50
<b>C.</b>	Scholen	€ 350	<b>H.</b>	Gezondheidszorg voor ambulante zorg	€100
<b>D.</b>	Asrama's – salatiga en getasan	€ 250	<b>I.</b>	Merapi noodhulp	€ 50
<b>E.</b>	Motorfietsen	€ 75			

Dank u wel dat u het leven van een kind, de familie en de omgeving voorgoed wilt veranderen!

STICHTING  
SALATIGA  
ZENDING



## Sponsor een kind

Ondergetekende: Dhr./Mevr. Voorletters.....Tussenvoegsel.....

Naam.....

Straatnaam ..... Postcode.....

Plaatsnaam.....Tel.....

E-mail.....@.....

Wil m.i.v...../...../20..... een kind financieel ondersteunen met:

€..... per maand (min. € 20,-)

---

**Ik geef mijn bankinstelling opdracht periodiek €.....per achtste van de maand over te maken op bankrekening: NL35INGB0000084653 t.n.v. Stichting Salatiga Zending. o.v.v. kind sponsoring.**

---

Handtekening:

STICHTING  
SALATIGA  
ZENDING

