

**SALATIGA ZENDING vanaf 1851, dus 168 JAAR JONG!**Uitgebreide informatie op de website: www.salatiga-zending.nl**“Maka sejauh timur dari barat, begitu jaupun dibuangNja segala salah daripada kita”****“Zo ver het Oosten verwijderd is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons”***Mazmur-Psalm 103:12*

De bron van levend water

In de Bijbel, in het Oude Testament, schrijft de profeet Jeremia in zijn gelijknamig boek dat de Here God zichzelf de bron van levend water noemt. Dat gebeurt in een tijd dat het volk van God, Israël, niet meer op God vertrouwt. Zij vertrouwen op militaire grootmachten rondom hen, maar feitelijk zijn dat geen bronnen van levend water, maar bakken die geen water vasthouden, lekkende bakken. Het zal u niet verbazen dat dit het volk kwalijk wordt genomen, het pakte voor hen niet goed uit.

In het Nieuwe Testament lezen we in het evangelie van Johannes de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Zij kwam midden op de dag, een ongebruikelijk tijdstip, bij de put, de Jakobsbron, om water te putten. Daar heeft zij een ontmoeting met de Here Jezus, die haar levend water aanbiedt. Want Hij is immers degene die levend water kan geven, Hij is de bron van levend water. De vrouw heeft tijd nodig om te begrijpen dat het levende water niet uit de put komt, maar wanneer zij dat begrijpt en gelooft in Jezus, dan

heeft dat grote gevolgen. Zij laat haar waterkruik achter bij de put en trekt de stad Sichar in om vol enthousiasme te vertellen over de ontmoeting die zij met de Heer heeft gehad en de hele stad loopt uit naar de put. Zij was vanaf dat moment aangesloten op de bron van levend water.

Als het goed is zijn u en ik al aangesloten op de bron van levend water door het geloof in de Here Jezus. En dan blijft dat niet zonder gevolgen in onze omgeving.

Immers de belofte geldt voor ons als gelovigen dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. En het heeft invloed op de manier van kijken en betrokken zijn op het werk van de Salatiga zending.



Wij mogen bidden, ondersteunen en uitzien naar wat God doet en gaat doen in onze eigen omgeving maar ook in Indonesië, op Java in Salatiga, dat daar vele medechristenen mogen worden ondersteund en bemoedigd en dat nog vele anderen de Here Jezus, de bron van Levend water, zullen leren kennen.

Gjalt de Haan

Renovatie slaapzalen

Wij willen om uw hulp vragen voor een speciaal project. De slaapzalen in Salatiga zijn dringend aan renovatie toe. Het gebouw van de huidige slaapzalen is gebouwd in 1991 en is nu 28 jaar oud. Als daar niet het nodige onderhoud aan gepleegd wordt in verband met het ontbreken van de benodigde middelen ziet het er dus zo uit als op bijgaande foto's. De kinderen die hier overnachten kunnen door de week niet naar huis door de grote afstand. En wekelijks overnachten hier dan 18 kinderen plus de begeleiding in deze erbarmelijke toestand.



Ze moeten slapen in een gebouw waarvan het dak gedeeltelijk kapot is, een groot gedeelte van de ramen gebroken zijn of niet meer geopend kunnen worden. De huidige situatie is niet veilig voor de kinderen en dringende hulp dient hier geboden te worden! Wij hopen met uw steun hier de middelen te kunnen bieden waarbij de slaapzalen gerenoveerd kunnen worden en de kinderen weer mogen genieten van een veilige en goede nachtrust.



Mogen wij hiervoor rekenen op uw steun?
U kunt hiervoor uw bijdrage overmaken naar:

NL35INGB0000084653
onder vermelding van renovatie slaapzalen.

*Namens de kinderen;
hartelijk dank!*

Het motorfietsenproject

De motorfiets/brommer is een zeer geliefd vervoermiddel in Indonesië. Bijna elk gezin heeft/is in het bezit van een brommer. Toen wij (afvaardiging van het bestuur van de 'Salatiga Zending) in augustus 2018 op Java waren, zagen wij dat de Javanen veel gebruik maakten van brommers. Dat is niet zo verwonderlijk, want het merendeel van de Indonesiërs kan zich geen auto veroorloven en dan is een brommer een goedkoper alternatief. Het is ook een gemakkelijke manier om je in de drukke straten van Indonesische steden (zoals Jakarta, Semarang en Salatiga) te verplaatsen. Wij zagen soms hele gezinnen op één brommer zitten, vaak zonder helm (een helm is ook in Indonesië verplicht) of dat er bijzondere attributen vervoerd werden, zoals kratten met eieren of zelfs een marktkraampje.



De Vocational Christian School in Tarunatama (Kopeng) heeft vier hoofdvakken waaronder Automotive (Motorcycle Engineering). De school/universiteit is jaren geleden met een motorfietsenproject gestart. Zij werkt samen met de regering van Indonesië, HONDA Central Java, bedrijven en kerken. De school/universiteit leidt jongeren (17-19 jarigen) onder anderen op tot reparateur van brommers. Zij leren om dit vervoermiddel goed te onderhouden, zoals kapotte onderdelen vervangen en brommers schoonmaken ('wasstraat'). Doordat er gaten of scheuren in de weg

zitten, hebben de brommers nogal eens extra onderhoud nodig. Deze school volgt de ontwikkelingen m.b.t. duurzame energie. Toen wij in 2018 in Kopeng waren, was men bezig met een project om scooters (solar bikes) op zonne-energie te laten rijden (zonlicht wordt omgezet in elektriciteit). Geweldig dat jongeren, die anders op straat moeten leven, nu een zinvolle dagbesteding hebben een vak leren en geld kunnen verdienen. Het motorfietsenproject is één van de belangrijke projecten die door Salatiga Zending financieel ondersteund wordt.



Het logo van de Christian School in Tarunatama is een opengeslagen boek Bijbel, vuur/vlam Heilige Geest, kruis en een juichend persoon. Hun visie is dat mensen kunnen groeien & (op)bloeien door de Christelijke boodschap van verlossing en nieuw leven. Zij vinden het belangrijk dat jongeren op deze school ontzag hebben voor de Heer, leren & presteren en verantwoordelijke volwassenen worden.



Schenken

Naast sponsors of doneren is het mogelijk een eenmalige schenking aan de Stichting Salatiga Zending te doen. Deze giften worden onder andere gebruikt voor onderstaande projecten (A t/m I). Ook hier zijn we heel blij mee. Omdat de Belastingdienst de stichting een ANBI-status heeft toegekend, is het mogelijk een deel van uw schenking terug te ontvangen.

Schenken kunnen worden overgemaakt t.n.v. Stichting Salatiga Zending op rekeningnummer Bank ING: NL35INGB0000084653. Of via bijgevoegde acceptgiro.

Kind sponsoring

Wij zijn erg dankbaar voor uw betrokkenheid bij de mensen / kinderen op Java. Hierdoor kunnen ze naar school en toekomstplannen maken!

Hoe werkt kind sponsoring? Door iedere maand een bijdrage van €20, krijgen deze kinderen o.a. de mogelijkheid om te studeren. Van het sponsorkind ontvangt u 2x per jaar bericht. Met Kerst vaak een foto en in de maand juli/augustus een bericht over de schoolresultaten. Mocht u nog mensen in uw

omgeving kennen die ook steun willen bieden aan deze kinderen wat zo ontzettend hard nodig is, kan men de bon, die achterop te vinden is, invullen en/of informatie vinden op onze website.

Deze kinderen hebben uw hulp nodig en wij zijn dan ook dankbaar dat er al heel veel mensen betrokken zijn. Samen kunnen we een toekomst geven aan de kinderen en een kans om ze uit armoede te laten groeien.

We hebben meerdere kinderen op de wachtlijst, maar in deze nieuwsbrief stel ik graag dit meisje aan u voor:



Gisella Aldhia Putri

Ze is afgelopen mei net 8 jaar geworden, Gisella haar ouders hebben een laag inkomen.

Ze zijn de ondersteuning nodig om haar naar school te laten blijven gaan.

Een briefje schrijven naar uw sponsorkind? Erg leuk!

Wilt u de brief dan in het Engels schrijven en met de naam en het nummer van het sponsorkind. Daar wordt uw brief vertaald in de Bahasa Indonesia.

sturen naar:

Kantor "Sion"
Jl. Letjen Sukowati 74
50724 SALATIGA JATENG
INDONESIA

Overzicht van de projecten die wij steunen

A.	Adoptie / Kind sponsoring		F.	Sanitair	€100
B.	Kerkbouw	€ 100	G.	Onderhoud	€ 50
C.	Scholen	€ 350	H.	Gezondheidszorg voor ambulante zorg	€100
D.	Asrama's – salatiga en getasan	€ 250	I.	Merapi noodhulp	€ 50
E.	Motorfietsen	€ 75			

Dank u wel dat u het leven van een kind, de familie en de omgeving voorgoed wilt veranderen!

STICHTING
SALATIGA
ZENDING



Sponsor een kind

Ondergetekende: Dhr./Mevr. Voorletters.....Tussenvoegsel.....

Naam.....

Straatnaam Postcode.....

Plaatsnaam.....Tel.....

E-mail.....@.....

Wil m.i.v...../...../20..... een kind financieel ondersteunen met:

€..... per maand (min. € 20,-)

Ik geef mijn bankinstelling opdracht periodiek €.....per achtste van de maand over te maken op bankrekening: NL35INGB0000084653 t.n.v. Stichting Salatiga Zending. o.v.v. kind sponsoring.

(Een dergelijke opdracht maakt voor ons de financiële administratie veel eenvoudiger, bovendien wordt het gebruik van acceptgirokaarten steeds meer beperkt en in 2019 geheel afgeschaft).

Handtekening:

STICHTING
SALATIGA
ZENDING

